

FAITH UNDER CONSTRUCTION



SAMEN GELOVEN

DE KRACHT VAN DE
KERK





INHOUD

1. WAAROM SAMEN GELOVEN?

2. HOE GELOVEN WE SAMEN?

3. DE VIJF B's VAN BIJ ELKAAR KOMEN

1. BELIID WAT JE GELOOFT

2. BEVRAAG ELKAAR

3. BREEK HET BROOD

4. BESPREEK EEN BIJBELGEDEELTE

5. BID EN ZING

4. TELEURSTELLINGEN, MYTHES EN
MISVERSTANDEN

5. GENADE IN DE PRAKTIJK.

6. DRIE BEDREIGINGEN, DRIE BELOFTES

TOT SLOT



INTRO

'VOLG JIJ MIJ?'

Als ik kerk zeg, waar denk je dan aan? Is het een gebouw, een organisatie, een grote of juist een kleine groep mensen? Door de lockdown in 2020 veranderde er veel, ook voor de kerk. Wat blijft er over als je niet in grote groepen bij elkaar kunt komen? Wij vroegen ons af: wat zegt de Here Jezus Christus over de kerk? Wat staat er in de Bijbel? In dit boekje staan een paar van die ontdekkingen. Het is een begin; echt niet alles, want er is nog veel meer over te schrijven. .

We hebben het lekker kort geschreven. Zodat je er snel mee aan de slag kunt. Want daar gaat het om: met elkaar optrekken, samen luisteren naar de stem van de Here Jezus en dan actie ondernemen. Om dit boekje te kunnen schrijven hebben we veel in de Bijbel gelezen. Met name in de brief aan Efeze. Bij het lezen kwamen we erachter: Samen geloven is simpeler dan we dachten, het is groter dan we dachten en het is avontuurlijker dan we dachten. Het is echt gaaf. En het begint (en eindigt) met de Here Jezus Christus.

Samen geloven begint met een uitnodiging van Jezus: Wil jij Mij volgen?

Omdat Jezus leeft, is de gemeente altijd relevant, fris en vol leven. Waar mensen Jezus vergeten, verliest de kerk haar kracht. Het wordt saai of gevaarlijk. Daar moeten we ook iets over schrijven, zodat je het herkent als je het tegen komt.

Lees het samen. En onderneem actie. Het is ons gebed dat dit boekje je visie en nieuwe ideeën geeft om samen te geloven; om samen kerk te zijn.

ACTIE

Op social media zoals Instagram of Snapchat kun je met één klik iemand volgen. Zo simpel is het. Zo is dat ook met Jezus, het begint met één klik: een keuze en gebed om Jezus te volgen en Zijn vergeving te ontvangen. Die keuze is een eerste stap in het volgen van Jezus. Zo kan Hij de grootste influencer in jouw leven worden.. En....Hij wil jou ook volgen, want Hij is in je geïnteresseerd.

How to get started

- Vertel Jezus dat je Hem wil volgen, dat je Zijn vergeving nodig hebt.
- Lees het boekje, elk hoofdstuk heeft een actiepagina.
- Vraag de Here Jezus je te inspireren met ideeën en het lef om elkaar op te zoeken.
- Spreek met iemand af en ga aan de slag met de vijf B's (Zie hfst 3).
- WEES de kerk, Jezus is met jullie!

TIP: Samen lezen. Als je dit boekje samen met een ander leest kun je het samen geloven gelijk in de praktijk brengen.

TIP: Samen over praten. Geef dit boekje aan een paar vrienden en start je eigen groepje waarmee je dit boekje leest. Door de Corona periode weten we nu dat je daarvoor niet eens bij elkaar in de buurt hoeft te wonen: Via (video)bellen kun je bijvoorbeeld een keer per week afspreken: Wat viel je op bij het lezen? Maak de opdrachten samen. Op die manier kan je elkaar motiveren en elkaar inspireren.

De Bijbel over 'Volg je Mij?'

Hieronder staan drie voorbeelden over het volgen van Jezus. Lees ze rustig door. Wanneer je verschillende vertalingen gebruikt ga je het beter begrijpen. Gebruik bijvoorbeeld een makkelijke vertaling zoals het Boek en een wat moeilijkere zoals de Herziene Statenvertaling (HSV). Bij elk voorbeeld staat een korte vraag, die je samen kunt bespreken.

1. Lees Mattheus 4:18-20

En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broer, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En Hij zei tegen hen: Kom volg Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken. Zij lieten meteen de netten achter zich en volgden Hem. (HSV/Het Boek)

Vraag 1: Wat is er nodig om Jezus te volgen?

2. Lees Johannes 10:27

Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. (HSV)

Vraag 2: Lees vers 1 t/m 15. Wat doet de goede Herder? Noem drie dingen.

3. Lees 1 Korinthe 11:1

Paulus schrijft: Volg mijn voorbeeld, vrienden, zoals ik het voorbeeld van Christus volg (Het Boek). De HSV vertaalt dat met: Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben. Welke vertaling is voor jou duidelijker?

Vraag 3: Wie volgt Paulus? Hoe is Jezus een voorbeeld voor jou?



1. WAAROM SAMEN GELOVEN?

*'HET IS NIET GOED
DAT DE MENS ALLEEN IS'*

'WANT WAAR TWEE OF DRIE MENSEN
IN DE NAAM VAN JEZUS BIJ ELKAAR
ZIJN, DAAR IS HIJ ZELF BIJ HEN'



Persoonlijk en samen

De Here Jezus spreekt veel uit over samen leven en geloven. Toch gebruikt Hij het woord kerk bijna niet. Hij gebruikt wel het voorbeeld van een kudde schapen die door een herder wordt geroepen en geleid. Yep, Jezus vergelijkt ons dus met wollige schapjes. En om die schapen te redden gaf Jezus Zijn leven. Hij is de goede Herder die Zijn schapen roept en redt. Hij kent jou en jij mag Hem kennen. Geloven is dus iets persoonlijks. Het is iets tussen God en jou.

Maar er is meer. Want als je eentje gelooft, mis je veel van wat God je geeft. Hij geeft mensen om het samen mee te beleven. Dat zie je bijvoorbeeld bij de schepping van de eerste mensen. Eerst maakt God Adam. Die is in zijn eentje. God zegt dan: Het is niet goed dat de mens alleen is. En dan maakt Hij Eva. Want samen is beter.

Nog een voorbeeld. Als je verder leest kom je Daniël tegen. Als tiener is hij uit Jeruzalem weggevoerd en in Babel terechtgekomen. Buiten zijn wil om. Daar veranderen ze alles aan hem. Hij krijgt een andere naam, ander eten, en leert een andere taal. Maar God verandert niet. En daar houdt Daniël zich aan vast. Drie keer per dag heeft hij persoonlijke contact met God. En hij heeft een paar gelovige vrienden. Als het moeilijk wordt zoekt Daniël ze op. Ze zijn er voor elkaar en ze bidden samen. Dat lees je in het tweede hoofdstuk van het boek Daniël. God luistert naar het gebed van Daniël en zijn vrienden, Hij geeft antwoord en zorgt voor ze. Samen is beter.



TWEEAANTWEE

De Here Jezus laat zijn vrienden ook bewust in groepen van twee optrekken. Hij geeft ze samen de opdracht het koninkrijk van God te verkondigen. Twee aan twee (Marcus 6:7). Dat blijven ze doen. Ook in het boek Handelingen staat dat ze in groepen reizen. Zo gaan Barnabas en Paulus bijvoorbeeld samen op weg om het goede nieuws te verspreiden. En zo ontstaan er groepen mensen - gemeentes - die het goede nieuws van Koning Jezus geloven.

De apostelen Paulus, Petrus, Jakobus en Johannes schrijven hun brieven aan die groepen of gemeentes. Ze schrijven over de eenheid die Gods Geest geeft. Daarvoor gebruiken ze een paar voorbeelden:

- Eén kudde schapen met één herder, de Here Jezus. .
- Eén lichaam met verschillende lichaamsdelen en één hoofd.
- Eén gebouw met verschillende stenen dat staat op één fundament.

Als je dat in de brieven opzoekt ontdek je: Samen is beter. Want waar twee of drie in de naam van Jezus bij elkaar zijn, daar is Hij er zelf bij. Als jij dus met twee of drie vrienden samen komt om Jezus te volgen dan is Hij erbij. Je vult elkaar aan en kan elkaar helpen door wat Jezus jullie geeft. Hoe? Daar gaat het volgende hoofdstuk over.



ACTIE

Schrijven en tekenen

Weet je wat cool is? God is altijd bij je! Soms is dat lastig om te zien. Het kan je helpen om er eens wat over op te schrijven. Koop een mooi journal of schrift. Schrijf daarin je (dank)gebed naar God. En kijk na een tijd eens terug hoe God je antwoord heeft gegeven. Net als bij Daniël en zijn vrienden.

Je kunt ook samen een document aanmaken op een gedeelde online drive. Waarin je samen je (dank)gebed opschrijft. Zo bemoedigt je elkaar. Ben je niet zo schrijver probeer dan eens om via de app korte dank en gebedspunten in steekwoorden te sturen. Tot slot is natuurlijk is tekenen, zingen of muziek maken ook een goede manier om je dankgebed te laten zien of horen.

Geef het door

Ik hoorde deze week een mooi voorbeeld van samen geloven. Saar van zestien heeft contact met een gelovige jonge vrouw (21 jaar) die haar bemoedigt door af en toe een videopreek in haar app door te sturen en haar te helpen met de vraag hoe je tijd met God doorbrengt. Zo duiken ze samen de Bijbel in. Het gave is dat Sara hetzelfde doet voor haar vriendin Natalie (zestien jaar). Samen lezen ze de Bijbel en vertellen elkaar wat hun opvalt en waar ze door bemoedigd worden.

Op de volgende bladzijde zie je allerlei Bijbelteksten over samen leven en geloven. Die kun je ook samen lezen en bespreken. Je kunt elke dag een Bijbeltekst doen of ze allemaal in een keer doornemen. Voor je aan de slag gaat, is het goed om je bewust te worden van Gods aanwezigheid. Hij wil tot je spreken en naar je luisteren. Begin daarom eens met een kort dankgebed, waarin je waarheid uit de Bijbel uitspreekt. Dat kan bijvoorbeeld met de volgende woorden.

Belijden en bidden

Here Jezus, U bent de goede Herder. U gaf uw leven voor ons. U riep ons bij naam. U kent mij. Dank U wel voor Uw vergeving. Ik belijd dat ik Uw vergeving nodig heb. Dank U dat U mij accepteert en liefhebt. Dank U wel dat U mij richting geeft. Geef me een hart dat Uw stem verstaat. Breng mensen op mijn pad om samen mee te geloven. Dat vraag ik U in de naam van de Here Jezus Christus, Amen.

De Bijbel over samen geloven

De voorbeelden van Daniël, de discipelen en de brieven kwamen uit de Bijbel. Het leuke is dat God je nog meer kan vertellen als je het zelf leest. Lees de teksten, schrijf ze over of maak er een tekening bij. Want als jij -alleen of samen- de bijbel leest, zal God tot je spreken. En is lezen niet je ding, gebruik dan een audiobijbel, zoals die van Youversion (Nederlands) of the Bible Experience (Engels).

A. HET IS NIET GOED DAT DE MENS ALLEEN IS:

- Genesis 1:26-27 en Genesis 2:18 Het is niet goed dat de mens alleen is.
- Daniel 2:1-49 Het stuk over samen bidden lees je in vers 17-19
- Marcus 6:7 Twee aan twee uitgezonden worden.

Vraag 1:

1. Wat is er in jouw leven hetzelfde als in het leven van Daniël?
2. Wat is er anders?
3. Heb jij vrienden waarmee je samen bidt? Als dat nog niet zo is, kun je God er om vragen.

B. EENHEID

Johannes 17:20 - 23. Jezus bidt voor ons:

Hemelse Vader, laat de mensen die in Mij geloven één zijn (...) zodat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden (...) en zodat ze begrijpen dat U hen liefhad zoals U Mij liefhad.

Vraag 2:

Lees de tekst nog eens na: Hoe heeft God jou lief?

De brief van Paulus naar Efeze gaat veel over de eenheid die Jezus geeft. Je leest er bijvoorbeeld over in Efeze 1:10; Efeze 2:14-18; Efeze 4:1-6. Er staat veel in over samen geloven. Echt een aanrader om te lezen!

C. HET VOORBEELD VAN SCHAPEN EN DE HERDER

Johannes 10: 14-18 Jezus de goede Herder geeft zijn leven voor de schapen.

Vraag 3:

Wat zegt hij over de twee verschillende kudde met schapen? Hij spreekt hier tegen mensen van het Joodse volk. Wie zijn die andere schapen?

D. HET VOORBEELD VAN EEN LICHAAM.

Lees 1 Korinthe 12:12-27. Een lichaam bestaat niet uit één enkel deel, maar uit vele delen.

Vraag 4:

Paulus laat als voorbeeld het oor, het oog en het hoofd iets zeggen. Wat zeggen ze? Hebben ze gelijk? Wat betekent dat?

- a. Het oor zegt....
- b. Het oog zegt.....
- c. Het hoofd zegt....

E. HET VOORBEELD VAN EEN GEBOUW.

Vraag 5 : Als je een huis gaat bouwen, waar begin je dan mee? Wat is het nut van een hoeksteen? Lees dat na in onderstaande teksten.

Lees Efeze 2:20-22. U staat zo vast als een huis op de fundering van de apostelen en profeten en de belangrijkste steen, de hoeksteen, is Jezus Christus zelf. Hij houdt het hele gebouw bijeen. Wij vormen samen met Hem een heilige tempel voor God, een tempel die steeds groter wordt. Ook u wordt door de Geest in de gebouw, in dit huis van God ingevoegd. (Het Boek)

Lees 1 Petrus 2:4-6. Laat je door God gebruiken als levende stenen waarmee Hij zijn geestelijk huis bouwt.

Lees 1 Korinthe 3:16 Een tempel

2. HOE GELOVEN WE SAMEN?

*'ELKAAR VERSTERKEN,
AANVULLEN EN HELPEN'*



De brieven aan het einde van de Bijbel zijn in het Grieks geschreven.
Zij zitten vol met praktische tips, adviezen en inspiratie over samen geloven.

Dat helpt ons in onze vraag:

Hoe geloven we samen? Om te beginnen zijn er twee Griekse woorden om te onthouden:
Ekklesia en koinonia.

1. Ekklesia = mensen die ergens uit weg geroepen zijn; zoals je thuis uit je kamer wordt geroepen omdat het tijd is om te eten. Dat geroepen-zijn wordt in het Nederlands vertaald met kerk of gemeente.

In het vorige hoofdstuk zagen we dat de Here Jezus Christus ons als een herder roept. Hij roept ons uit de duisternis (van de zonde) in Zijn licht. Doordat Hij Zijn leven gaf, is er vergeving van zonde mogelijk. We zijn dus 'geroepen' om met Hem te leven. We zijn ekklesia; kerk.

2. Koinonia = gemeenschap; Door wat Jezus heeft gedaan zijn we met God en met elkaar verbonden. Onze eenheid begint en eindigt bij de Here Jezus.

Die eenheid is uniek, bovennatuurlijk en stijgt boven alles uit. Want de eenheid die Jezus geeft gaat dwars door culturen, volkeren en generaties heen. Die eenheid overbrugt alle verschillen. Het is bijzonder om dat te ontdekken als je bijvoorbeeld christenen uit Syrië, Pakistan, Israël of China ontmoet. Je merkt dan: We hebben echt dezelfde Heer!

Hoe het begon

Eigenlijk is er dus een hele grote kudde met één Herder. Die kudde schapen heeft door alle tijden heen bestaan, op veel verschillende plaatsen. Over de hele wereld komen groepjes samen in Jezus naam. Hoe is dat begonnen?

De geschiedenis van de kerk begint met Pinksteren, in Jeruzalem. Daar waren de discipelen van Jezus samen in een huis aan het bidden. Er klinkt het geluid van een harde wind; Gods Geest vult de bidders. Ze gaan naar buiten en getuigen in allerlei talen van de opstanding van Jezus: Hij is de beloofde Messias! Die dag komen er wel 3000 mensen tot geloof. Zo ontstaat de kerk.



Elkaar versterken, aanvullen en helpen

Ze kwamen dus regelmatig bij elkaar thuis. Soms zelfs elke dag! En de Geest van God is erbij. Hij geeft instructie door profetie, Hij bevestigt het getuigenis door tekenen en wonderen. En Hij geeft mensen de gave van onderwijs, organisatie en het lef om het goede nieuws weer door te geven. Daarbij gaat het echt om wat ze doen, niet om een titel of positie. Het is heel simpel: Als je bent uitgezonden om het goede nieuws te verspreiden, word je 'apostel' genoemd.

Het Griekse woord 'apostel' betekent namelijk 'uitgezondene'. Leg je de Bijbel uit en geef je instructie, dan word je leraar genoemd. En bescherm en dien je de kudde, dan word je herder (of oudste) genoemd. Zo zijn er nog een paar, bijvoorbeeld evangelist en profeet.

Het is simpeler dan het lijkt. Het draait niet om titels of positie, maar om wat je doet. Het gaat erom dat mensen het werk en de stem van de goede Herder leren kennen en Hem gaan volgen. Zo zijn we samen kerk, waarvan Jezus de goede Herder is. We volgen Hem samen.



ACTIE

In mijn (Bianca) gezin met elf jonge mensen (het is een groot pleeggezin) zijn er verschillende talenten te zien. Zo zie ik dat één van mijn zonen heel makkelijk voor een groep staat. Hij draait zijn hand er niet voor om.

Maar als ik kijk naar een andere dochter dan zie ik dat zij er niet aan moet denken om in het middelpunt van de aandacht te staan. Ze is meer van het één op één praatje maken. Even iemand bemoedigen en helpen. Zo leuk dat iedereen anders is. Iedereen heeft gaven en talenten, ook in jullie kleine groep. Dat maakt dat we elkaars geloof kunnen opbouwen. Gaaf he!



Verschillende gaven en talenten

Kijk eens naar je talenten en gaven.

1. Wat gaat je makkelijk af?
2. Waarmee kun je andere mensen helpen/inspireren?
3. Welke talenten en gaven zie je bij elkaar?
4. Welke wil je nog verder ontwikkelen?

De Bijbel over samen geloven

Zoek elkaar op om samen deze voorbeelden uit de Bijbel te lezen.

Lees Handelingen 20:28-38

Vragen

1. God geeft mensen gaven en talenten om elkaar op te bouwen. Wat is de rol van een oudste?
2. Welke karaktereigenschappen maken iemand geschikt als oudste?

Lees 1 Timotheus 3: 1 tot en met 13.

3. Welke eigenschappen heeft een oudste in de gemeente? Hoeveel tel je er?
4. In welke eigenschap zou je zelf verder willen groeien?

Lees Efeze 4:3-13

Naast de rol van oudste, geeft Paulus nog een paar rollen in de gemeente. Welke vijf verschillende rollen hij brief aan Efeze 4?

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

Wat zegt Paulus over eenheid?





3. DE VIJF B'S VAN BIJ ELKAAR KOMEN

*'SAMEN ONTDEKKEN WAT
DE GOEDE HERDER ZEGT'*



Sterk van binnen en sterk naar buiten.

Als volgelingen van Jezus kunnen we andere mensen helpen. Er zijn allerlei hulpprojecten, groot en klein. We kunnen omzien naar weduwen en wezen en sociale gerechtigheid brengen. Op die manier zijn we sterk naar buiten, naar onze omgeving. Weet je wat het geheim is om andere goed te kunnen helpen? Sterk van binnen zijn. Dat begint in je eigen hart. En daarna als groep van mensen die Jezus volgt samen. In die groep wil de goede Herder ons inspiratie, richting en visie geven. Daar voedt Hij ons door zijn woorden. Daar ontvangen we van Jezus, zodat we iets hebben om buiten door te geven. We komen als gelovigen bij elkaar om samen te ontdekken wat de goede Herder zegt: Hij spreekt tot ons door het lezen van de Bijbel, door gebeden en zingen, door het breken van het brood, door getuigenissen en door profetie. Dat kan gewoon met z'n tweeën, of met een hele grote groep.

De samenkomst: klein, groter, grootst.

De kleinste groep bestaat uit twee mensen. Jezus belooft dat Hij in ons midden zal zijn, als we in Zijn naam samenkomen. Je kunt dat onderverdelen in omvang:

- A: Klein: In groepen van twee of drie.
 - B: Groter: In een woonwijk, van huis tot huis. Paulus schrijft aan gemeentes die samenkomen in huizen.
 - C: Grootst: In een stad of dorp: Sommige brieven zijn gericht aan alle gelovigen in een stad. Deze rondzendbrieven werden dan doorgegeven, om hardop aan elkaar voor te lezen. Soms bestaat de kans om op nog grotere schaal samen te komen: We konden tot 2020 zelfs uit heel Nederland samenkomen op conferenties enzo.
- 

Schrijven en tekenen

De vijf B's van bij elkaar komen.

Wat doe je dan als je bij elkaar komt? In het bijbelboek Handelingen wordt beschreven wat de eerste gemeentes deden. Je zou dat de essentials van samenkomen kunnen noemen.

De brieven in de Bijbel schrijven daar veel over. Handelingen 2:42-46 geeft een mooi overzicht.

We hebben ze voor je samengevat in vijf onderdelen:

- Belijd wat je gelooft
- Bevraag elkaar: wat houdt je bezig en wat zegt de Heer tegen je?
- Breek het brood
- Bespreek een Bijbelgedeelte
- Bid en zing

Gebruik deze vijf punten als hulpmiddel om te luisteren naar de stem van de Here Jezus Christus. Hij wil tot je spreken. Zodat je Hem beter leert kennen. Zo ontvangt iedereen iets om anderen mee te helpen. Denk daarin niet te klein van jezelf. De Here Jezus geeft ook jou iets om door te geven.. Probeer het maar eens. Als we samen ontdekken wat de goede Herder zegt, kan het avontuur beginnen; we trekken achter Jezus aan de wereld in.



ACTIE

Toen ik (Bianca) klein was speelde ik met mijn zusje dat we een eigen school en bibliotheek hadden. Zoals veel kinderen vaders en moeders spelen. Ik was dan de biepmiep en mijn zus de schooljuf. De boekenkast van mijn vader was de bibliotheek en met wat stoelen bouwde ik een balie waar ik achter kon zitten.

We speelde ook weleens kerkje, waar we voor de poppen preekten en ze zelfs doopten. We speelde het precies na zoals we het gezien hadden. We volgden het voorbeeld van onze ouders. En zo leerden we hoe dat moest.

Nu ik volwassen ben kijk ik nog steeds ter inspiratie naar anderen. En als het over samen geloven gaat, kijk ik dat af uit de voorbeelden in de bijbel, uit het bijbelboek Handelingen en de brieven. Ja, je snapt het al. Dat is het idee achter de vijf B's. Doe je met ons mee?

Spreek met elkaar af en behandel de vijf B's.

Buiten op straat, of thuis. De vragen en voorbeeldgebeden helpen je op weg. Wat heb je nodig? Een Bijbel, pen en papier, brood en druivensap.

1. BELIID WAT JE GELOOFT

Begin met een dankgebed. Bijvoorbeeld uit Efeze 1:3-14. In Romeinen 10:10 lees je waarom het goed is om je geloof hardop te belijden. Lees Efeze 1: 3-14 hardop aan elkaar voor.

2. BEVRAAG ELKAAR

Bevraag elkaar kort:

A. Wat houdt je bezig?

Wat is nu je grootste zorg/verlangen/verleiding/vraag in het leven?

B. Wat zegt de Geest tegen je?

Bijvoorbeeld door bijbelteksten/muziek/mensen/situaties/beelden/dromen/preken/
boeken/kunst en films?

Het is belangrijk dat altijd te toetsen en vergelijken met de bijbel. Je leert zijn
stem herkennen, doordat je Hem leert kennen uit het getuigenis van de bijbel.

3. BREEK HET BROOD

Vier samen het avondmaal. Vanaf het begin werd dit gewoon thuis gedaan, vaak
in combinatie met een maaltijd.

A. Breken van brood = Zijn lichaam voor ons verbroken.

B. Beker met druivensap = Vergeving door Zijn bloed.

*Ter inspiratie kun je vooraf en van de teksten lezen uit: Handelingen 2:42 en 46; Mattheüs 26:26-
28; Markus 12:22-24; Lukas 22:19-20; Johannes 6:51; Johannes 10:10-11; Efeze 1:7; Openbaringen
5:9-10; 1 Korinthe 11:23-26*

4. BESPREEK SAMEN EEN STUK UIT DE BIJBEL

Lees met elkaar een gedeelte uit de Bijbel. Doe dat hardop. Als je tijd hebt twee keer achter
elkaar. Bespreek daarna met elkaar:

A. Wat zegt dit gedeelte over:

- a. De mensen in dit gedeelte?
- b. God?
- c. De Here Jezus Christus?
- d. De eerste lezers van dit gedeelte?
- e. Ons?

B. Roept het gedeelte vragen bij je op?

- a. Zijn er vergelijkbare stukken in de bijbel die meer duidelijkheid geven?

C. Welke actie kun je ondernemen?

- a. Geeft het gedeelte je reden om te danken of te bidden?
- b. Is er een lied dat in je opkomt na het lezen?
- c. Geeft het gedeelte je reden om een keuze te maken of actie te ondernemen?

Ter inspiratie, als je echt in de bijbel wil spitten: Psalm 119:105; Lukas 24:27-32 en 45; Johannes 5:39; Handelingen 17:11; 1 Timotheüs 4:13; Romeinen 15:4; 2 Timotheüs 3:15.

5. BID EN ZING

Breng wat je besproken hebt in gebed. Doe samen voorbede, wees alert op wat de Geest jullie in gedachten brengt. Zing evt samen.

Ter inspiratie: Efeze 6:18; 5:16-20; Filippenzen 4:6-7; 1 Thessalonicenzen 5: 17-21; 1 Timotheus 2: 1-2; Jakobus 4:13.

Verdieping: klein, groter, grootst.

Hieronder een paar voorbeelden van groepen gelovigen die samenkomen of post van Paulus krijgen. In welke categorie horen ze: Handelingen 2:46; Filemon 1-2; 1 Korinthe 1:1-2; Galaten 1:1-3; Mattheus 18:19-20. Vul de tabel samen in.

<i>Klein</i>	<i>Groter</i>	<i>Grootst</i>



4. TELEURSTELLINGEN, MYTHES EN MISVERSTANDEN
'HET PATROON VAN BABEL:
MISBRUIK VAN MACHT, MANIPULATIE EN TROTS'

Okay, de kerk bestaat dus uit mensen. We zijn een eenheid omdat we allemaal in de Here Jezus Christus geloven. Omdat Jezus leeft, is de kerk altijd relevant, fris en vol leven. Maar, waar Hij uit het centrum verdwijnt, verliest de kerk haar kracht. Het wordt saai of gevaarlijk. Macht kan goed gebruikt worden (Mattheüs 28:18), maar macht kan ook misbruikt worden (1 Petrus 5:3). Daar moeten we ook iets over schrijven, zodat je doorhebt wat er aan de hand is als je teleurgesteld of gekwetst wordt door mensen in de kerk. We beginnen met een duidelijk voorbeeld, zodat je het patroon gaat herkennen.

Het patroon van Babel

Mensen hebben de neiging om zich te verheffen boven anderen. In het boek Genesis lees je dat de mensen in Babel een toren bouwen: 'Laten we een toren bouwen zo hoog als de hemel. Dat zal ons beroemd maken en dan raken we niet over de hele aarde verspreid'. Ze willen een eenheid zijn, maar dan buiten God om. Trots en hoogmoedig. Maar God grijpt in. Later wordt Babel een wereldmacht. En opnieuw staat er een hoog ding: het beeld van koning Nebukadnezar, waar iedereen voor moet buigen. Opnieuw wil Babel een eenheid zijn, buiten God om. Sterker nog: Babel wil God zijn. En opnieuw grijpt God in. Je leest dat in het bijbelboek Daniël, dat trouwens erg lijkt op het boek Openbaringen. Ook daar komen we Babel weer tegen, dat zich verheft tegen God en Zijn gezalfde.

Moderne versies van Babylon

Dat patroon kom je dus telkens opnieuw tegen: Mensen misbruiken hun macht om zich te verheffen. Om anderen te onderdrukken. En om de eer te ontvangen die alleen God toekomt. Dat patroon zie je bij de farao van Egypte, bij koning Saul, bij Hitler. Dat patroon zie je in de naties die zich verenigen tegen God en zijn gezalfde (Psalm 2).

Mythes en misverstanden

En helaas zie je dat patroon ook dichtbij, in christelijke organisaties. We zijn als mensen namelijk gevoelig voor het patroon van Babel. Dat lijkt namelijk goed te werken. De mythe is dat de kerk een hoge, grote en zichtbare organisatie moet zijn. De mythe is dat de kerk geregeerd moet worden door machtige leiders. Maar Jezus spreekt zich hier sterk tegen uit. Hij ontkracht die mythes en misverstanden met zijn woorden en daden:

- Jullie weten dat zij die volken besturen, over hen heersen en dat de leiders hun macht laten gelden. Zo moet het bij jullie niet gaan. Nee, als iemand van jullie de belangrijkste wil zijn, moet hij jullie dienen. En als iemand van jullie de eerste plaats wil innemen, moet hij voor jullie het slavenwerk doen. Neem een voorbeeld aan de Mensenzoon. Hij is niet gekomen zich te laten dienen, maar om zelf te dienen en zijn leven te geven in ruil voor het leven van veel anderen.
Mattheüs 20:25-28 (GNB)
- Hij laat dat ook zien, door ze de voeten te wassen, als een dienstknecht. Dat lees je in Johannes 13:1-16

Petrus herhaalt dat in zijn instructie aan de herders/oudsten:

- Hoed de kudde die God jullie toevertrouwt, zoals Hij het graag ziet: niet gedwongen, maar vrijwillig, niet uit winstbejag, maar belangeloos. Overheers de mensen voor wie je zorgt niet. Wees een voorbeeld voor de kudde. Dan zul je bij het verschijnen van de grote Herder een altijd groene krans van glorie ontvangen.
1 Petrus 5:2-4

Jezus is echt tegen het patroon van Babel. Je moet jezelf niet verheffen. We moeten dat torentje van trots en macht juist afbreken in onszelf. Hij zegt:

- Wie zichzelf verheft, zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert, zal verheven worden.
Mattheüs 23:12.

Dat advies lees je ook in de brief van Jakobus, hoofdstuk 4:6-10 en de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 5:6. Als voorbeeld legt Jezus uit: Vertel daarom niet trots rond wat voor goede dingen je allemaal doet, maar doe het voor God. Dat lees je in Mattheüs 6:1-4.

Jezus waarschuwt ons vaak voor deze mythes en misverstanden. Het probleem van het patroon van Babel is dat we op die manier de plek van de Here Jezus innemen. En zo sluipen macht, manipulatie en misbruik binnen. Keer op keer zie je voorgangers, organisaties en instituten daarin struikelen. Als je hiermee te maken hebt, kan je erg beschadigd, teleurgesteld of verbitterd raken.

Als mensen gehoorzaamheid eisen en je niet meer zelf mag kiezen, dan is het tijd om te vertrekken. Je bent dan namelijk in een soort Babel terechtgekomen, met een heerszuchtig leider. Het is ons gebed dat je dan de stem van de goede Herder zult horen. Die je bij je naam roept, weg uit Babel en in Zijn armen.

De manieren en patronen van Babel kom je overal tegen. In het volgende hoofdstuk ontdek je dat Jezus' manier echt compleet anders is...



ACTIE

Misbruik van macht

Toen ik achttien was zat ik in een tienergroep waar het heel normaal was om te doen wat de voorganger zei. Het draaide meer om de mening van de voorganger dan om Jezus. Ik voelde dat er iets niet klopte maar kon dat toen niet goed uitleggen. Later bleek dat er veel mensen seksueel misbruikt waren door deze voorganger.

Wat had ik toen graag dit boekje gehad zodat ik kon uitleggen wat dat rare 'het-klopt-niet-gevoel' was. Misschien herken je dat. Dat het in je tienergroep of kerk niet meer om Jezus gaat en leiders hun macht misbruiken. Dan is het extra belangrijk om te weten wat God daarover zegt. Zodat je weet hoe God het wel bedoeld heeft.

Lees de Bijbelgedeelten op de volgende pagina en praat met elkaar over hoe de kerk bedoeld is. Praat ook met God over je vragen. Herken je de situatie van machtsmisbruik, bijvoorbeeld een leider die gehoorzaamheid eist? Praat er dan met mensen over die je vertrouwt. Laat je niet isoleren. Vraag God om wijsheid, rust en onderscheidingsvermogen.



Gebed

*Vader bescherm me voor trots.
Bescherm me voor machtsmisbruik.
Geef me Uw onderscheidingsvermogen.
Dank U wel dat U ons het voorbeeld
geeft: U kwam om te dienen, niet om
gediend te worden.*

Amen.

De Bijbel over het patroon van Babel

Je kunt het patroon van Babel nalezen in deze teksten. Als je er tekeningen bij maakt zie je het patroon nog beter: allemaal hoge torens en beelden.

- Genesis 11:1-9 De toren in Babel, Mensen verheffen zich tegen God.
- Psalm 2. Deze hele psalm beschrijft het patroon van Babylon.
- Daniël 3:1-30 Nebukadnezar in Babylon
- Daniël 2:36-45 De droom in Babylon. Wie is de steen, die de wereldheersers van hun voet stuk stoot?
- 1 Petrus 5:13 Groeten uit Babylon. Petrus verwijst hier naar het patroon van Babylon.
- Openbaringen 18:1-20 Babylon in het visioen van Johannes.

Meer lezen?

Babylon buiten de kerk:

- Boek: 12 ontdekkingen van de vervolgte kerk. Open Doors.
- Boek: De schuilplaats. Over het leven in de tweede wereldoorlog, van Corrie ten Boom.

Babylon in christelijke organisaties en instituten.

- Boek: Psalmisten, Marcos Witt.
TIP: Speciaal voor muzikanten super belangrijk boek.
- Boek: Als het zoete bitter wordt, Bram Krol. Over machtsmisbruik in de kerk.
- Boek: De gezalfde, als goede mannen vallen. Matthijs en Katie Vlaardingbroek.



5. GENADE IN DE PRAKTIJK

'GENADE ONTVANGEN EN DOORGEVEN'



Er is genade voor jou

Het goede nieuws is dat God ons alle schuld vergeeft door wat Jezus gedaan heeft. Het goede nieuws is dat Hij van je houdt. Ook al maken we steeds opnieuw fouten. Het goede nieuws is dat Hij je de zonde niet meer toerekend dankzij Jezus. Want als mensen zijn we niet volmaakt. Het goede nieuws is dat dit dankzij Jezus geen probleem meer is. Want genade is onverdiend. Het is een geschenk van God dat je altijd zonder angst dicht bij Hem mag komen, juist als je genade nodig hebt. De volgende bijbeltekst laat dat goed zien:

Het is altijd Gods bedoeling geweest ons als Zijn kinderen aan te nemen door Jezus Christus, opdat wij Hem zouden prijzen voor zijn onovertroffen genade. En hij heeft ons door Zijn geliefde Zoon laten ervaren hoe buitengewoon goed Hij is. Gods Zoon heeft Zijn leven gegeven en Zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Wat een rijke genade! (Efeze 1:5-7 Het Boek vertaling)

Er is genade voor jou, remember?

Maar in het leven vergeten we dat nog wel eens. Soms maken we keuzes waar we echt van balen. Je had je bijvoorbeeld voorgenomen gezond te leven, maar nu heb je weer ongezond zitten snacken. Of je zou beter op je woorden letten en nu heb je weer geroddeld en ruzie gemaakt. Of deze: Je zou nu echt geen porno meer kijken maar nu heb je het toch gedaan. Je kunt zelf vast nog wel meer bedenken. Er zijn genoeg redenen om een hekel aan jezelf te krijgen. Want we willen het wel goed doen, maar het lukt niet altijd. Daarom kun je jezelf gaan veroordelen: 'Ik ben een loser. Ik kan het niet. Het wordt nooit wat met mij. Ik ben het leven niet waard. En bij God durf ik al helemaal niet aan te komen'. De aanklager kan je zo flink lastig vallen met gedachtes van veroordeling.

Juist dan is het heel belangrijk dat we elkaar op Gods genade (blijven) wijzen.

Je bent wel welkom bij God. Juist als je gefaald hebt, want Hij houdt van je en heeft je vergeven. Jij bent wel de moeite waard. Want Hij kijkt verder dan jouw tekorten. Hij ziet je zoals Hij Jezus ziet: rechtvaardig en heilig. Ondanks je gedrag. Dat moet ik even duidelijk uitleggen: Het helpt niet om net te doen of de fouten en zonde er niet zijn. Nee, wat echt helpt is het erkennen; het probleem bij de naam noemen, en dan belijden dat er vergeving voor is dankzij Jezus. Jezus heeft jouw zonde, schuld en schaamte gedragen aan het kruis. Zo heeft hij eens en voor altijd afgerekend met jouw zonde. Dat mogen we elkaar telkens weer vertellen en laten zien. Op die manier help je elkaar om naar Jezus te (blijven) kijken. Zo help je elkaar om niet in de schuld, schaamte en duisternis te blijven hangen. We helpen elkaar gebruik te maken van de vrijspraak die God ons door Jezus geeft. Samengevat: Goede vrienden vertellen elkaar de waarheid, maar altijd met de focus op Gods genade.

Paulus schrijft daarover in de Bijbel: Zeg op het juiste moment het juiste woord, iets dat de mensen helpt en goeddoet, zodat zij genade ontvangen (...) Vergeef elkaar, zoals God uw zonden heeft vergeven om wat Christus voor jou deed. Dat lees je in Efeze 4:29 t/m 32. Op de actiepagina meer daarover.

Genade in de praktijk

Waar mensen samen optrekken ontstaat wrijving, onenigheid en soms ruzie. Juist daar bewijst genade zich: We mogen elkaar de waarheid vertellen en daarbij Gods genade laten doorklinken. Maar daar gaat het weleens mis. Want wanneer we Gods genade vergeten worden we hard en veroordelend naar andere mensen. Dan wordt elkaar de waarheid vertellen: 'zal ik jou eens even lekker de waarheid vertellen...sukkel!' De genade is er dan uit. Daar wordt het niet beter van. Voor je het weet zit je in een heftig conflict. Dat gebeurt ook in de kerk. Vaker dan je denkt. De oplossing is: breng de genade die je ontvangen hebt in de praktijk. Jezus geeft ons genade, om door te geven aan elkaar. Het mooie is dat elk conflict een kans is om genade te betonen. Daar is moed voor nodig. Het is makkelijk om weg te lopen. Er is lef voor nodig om te bidden voor de ander (bidden voor je vijanden). Als je de tijd neemt om conflicten samen met Jezus uit te werken, ontdek je meer van Gods genade en wijsheid. Soms kom je er niet uit met elkaar en moet je elkaar loslaten. Maar vaak wordt de relatie na een opgelost conflict veel dieper en leuker.

ACTIE

Laatst schrok ik van iemand die tegen me zei: Je hebt mij gekwetst, ik ben boos op je! Dat had ik helemaal niet doorgehad.

En het was al helemaal niet mijn bedoeling geweest. Ik was blij dat hij het me vertelde, want nu konden we het uitspreken.

Een paar jaar geleden heeft iemand dingen over me verteld die niet klopten, daardoor gingen mensen slecht van mij denken. Toen voelde ik mij enorm gekwetst en ook echt boos.

Ik heb er toen voor gekozen die ander te vergeven en ben zelfs voor hem gaan bidden, gewoon, zonder dat hij erbij was. Daardoor voelde ik me echt met God verbonden. Ik mocht de genade die Hij voor mij heeft, doorgeven. Dat voelde goed.

Maar ik moest er wel voor kiezen om niet met woorden te gaan vechten. Man, dat was moeilijk zeg, want ik moest me inhouden en op mijn tong bijten. Maar ik wist: Bianca, vechten helpt niet. Leer van Jezus: hij vergeeft jou, vergeef daarom ook de ander. Daarin had ik echt de genade van God nodig.



Vragen:

1..Ik ben benieuwd wat jouw ervaring is: Hoe heb jij een ander gekwetst? Waar ben je zelf boos over? Hoe ben je gekwetst?

- Schrijf op wanneer dit was, beschrijf de situatie.
- Hoe ben je er toen mee omgegaan?
- Hoe kun je er nu mee omgaan? Welke keuze opties heb je?

Laat je het liggen, ga je het gesprek aan? Wat zijn je opties? Vraag God je Zijn ideeën te geven.

De Bijbel over genade ontvangen en doorgeven

De bijbel gaat van a tot z over Gods genade. We hebben een paar teksten geselecteerd om nog eens verder in te duiken.

Zoek in de brief aan Efeze hoofdstuk 1 vers 5 tot en met 8 op.

1. Vers 5. Wat zijn we door Jezus Christus geworden?
2. Vers 7. Wat hebben we gekregen? Waardoor?
3. Vers 8. Hoe heeft God ons dat geschonken?

Zoek Efeze 2:3 tot en met 10 in twee verschillende vertalingen.

4. Schrijf de tekst over uit de vertaling van het Boek (ook op internet te vinden)
5. Waardoor zijn we gered?
6. Welk vers zou jij uit je hoofd willen leren? Schrijf dat vers op een kaartje en steek het in je zak. Lees het deze week een paar keer hardop voor.

Paulus schrijft eerst over de genade die we van God ontvangen. Daarna legt hij uit hoe we die genade weer door kunnen geven. Die volgorde is heel belangrijk. Eerst ontvangen, ontvangen en nog meer ontvangen, zodat je iets hebt om te geven. Lees Efeze 4: 32 en aansluitend 5:1 en 2.

7. Wie is ons voorbeeld?
8. Hoe is Hij ons voorbeeld?

Ook de brieven aan de Galaten en Romeinen leggen hier veel over uit. In die brief aan Galaten beschrijft Paulus hoe hij Petrus de waarheid verteld, als Petrus van het pad af is. Lees Galaten 2:9-17 en vers 21.

9. Teken dit verhaal uit (bijvoorbeeld in drie scènes)
10. Met wie zit Petrus eerst samen aan tafel?
11. Waarom stopt hij daar opeens mee?
12. Wat vindt Paulus daarvan?
13. Welke reden geeft Paulus? (Tip: lees ook vers 16)



6. DRIE BEDREIGINGEN,
DRIE BELOFTES

*'DE GOEDE HERDER
BESCHERMT ZIJN KUDDE'*



De mensen die Jezus vertrouwen en volgen hebben het niet altijd makkelijk. In het bijbelboek Handelingen en de brieven lees je welke bedreigingen de eerste volgelingen van Jezus toen hadden. Kort samengevat hadden ze te maken met drie uitdagingen:

Misleidend onderwijs (dwaalleer),

conflicten en vervolging.

Eigenlijk zijn die uitdagingen de afgelopen 2000 jaar niet echt veranderd:

1. Misleidend onderwijs, dat afleidt van de Here Jezus Christus.

- Het kan zijn dat er een andere Jezus gepreekt wordt dan de Here Jezus Christus uit de bijbel. Dat is bijvoorbeeld zo in de New-age beweging.
- Het kan ook zijn dat er in plaats van Jezus iets of iemand anders wordt aangeboden (anti-Christ = in plaats van Christus), bijvoorbeeld het eren van leiders boven de Here Jezus.
- Tot slot kan het ook zijn dat er naast Jezus iets of iemand wordt toegevoegd.

In de gemeente in Galatië was dat bijvoorbeeld de besnijdenis. De aandacht wordt dan van de Here Jezus afgeleid.

2. Conflicten kunnen veel moois kapot maken.

De Here Jezus Christus roept ons op om samen op het fundament van Gods genade te blijven staan. Het is goed om elkaar op te blijven zoeken en ruzies uit te praten. Door conflicten op te lossen kun je namelijk veel van Gods genade ontdekken en dichter bij elkaar komen. Helaas rennen we tegenwoordig snel van elkaar weg en missen daardoor die waardevolle ervaring.

3. Vervolging.

Vanaf het begin van de gemeente hoort vervolging erbij. Dat is vandaag nog steeds zo. Daarom is het goed om voorbede te doen voor gelovigen over de hele wereld. In Nederland zijn mensen ook vervolgd vanwege hun geloof. In de geschiedenis is Nederland ook een land geweest voor mensen naartoe konden vluchten voor vervolging in andere landen. Het is ons gebed dat Nederland zo'n plek mag blijven. En anders weten we: de Here Jezus is ook in het vuur van vervolging met ons.

Drie beloftes

Je hebt het boekje bijna uit. We hebben het lekker kort geschreven, zodat je er snel mee aan de slag kunt. Want daar gaat het om: samen optrekken, luisteren naar Zijn stem en dan gaan in zijn Naam. Omdat de Here Jezus leeft, zijn we als kerk altijd relevant, fris en vol leven. Sterker nog, als kerk zijn we krachtig door het woord van ons getuigenis: Jezus is Heer! (Openbaringen 12:11). Deze drie beloftes geeft Jezus ons:

- Ik zorg voor jullie als een goede Herder. We verstaan Zijn Stem. We mogen met elkaar achter Hem aan. Dat is het avontuur van geloven.
- Mijn genade is genoeg. Ja, we maken fouten. En ja, ook wij zullen als mensen onze eigen torens van Babel bouwen. We zullen elkaar kwetsen. Maar we mogen dat naar elkaar belijden en ons daarvan bekeren. We zijn afhankelijk van Zijn genade. De kerk bestaat uit mensen, maar is geen werk van mensen. Het is Zijn werk.
- Ik heb de wereld overwonnen. Er zullen tijden zijn dat het volgen van Jezus zwaar is. Waarin het volgen van Mij je wat gaat kosten. Maar houd moed. Letterlijk zegt Hij: De Vader heeft jullie lief, omdat jullie Mij liefhebben en geloven dat ik van God gekomen ben (...) In de wereld krijgen jullie het zwaar te verduren. Maar houd moed! Ik heb de wereld overwonnen! Johannes 16:30-33.

En wees er zeker van: Ik ben bij jullie, van dag tot dag, tot aan de voltooiing van de wereld. Mattheüs 28:20.

Ja, Ik kom spoedig! Openbaringen 22:20



ACTIE

Laatst keek ik een film, echt zo'n goede die me inspireerde. Ik zat zo in het verhaal dat ik het jammer vond dat de film eindigde. Ken je dat? Dat je een paar dagen later nog aan bepaalde scènes denkt. Wij hopen dat je na het lezen van dit boekje ook nog vaak terugdenkt aan de gave ideeën over samen geloven. We hopen dat je gezien hebt dat het avontuurlijk is, simpel en de moeite waard. Eigenlijk hopen God frisse, nieuwe ideeën in je hart heeft gezaaid. En weet je wat het mooie is: deze film stopt niet. Want het verhaal van samen geloven gaat door. En jij kunt daar deel van zijn. Daar is lef voor nodig, om het gewoon samen te proberen. Om samen achter de goede Herder aan te gaan. Vertrouwend op Zijn genade.

Opdracht:

Zoek een rustige plek op. Pak een vel papier en vraag God welke dromen Hij voor jou en de gemeente heeft. Schrijf en teken je ideeën daarna eens uit, in het vertrouwen dat Hij je inspireert. We zijn benieuwd, dus stuur het gerust naar ons door.

Luisteren

Tijdens het schrijven/tekenen kun je luisteren naar Sheltering trees; van Newsong.
<https://www.youtube.com/watch?v=tPQs7tyDgzk>

***We all need sheltering trees
Friends in our lives who'll get down on their knees
And lift us up before the king of kings
We all need sheltering trees***

Gebed

Here Jezus, dank U wel voor Uw beloftes. U zult altijd bij ons zijn. U heeft de wereld overwonnen. Ik wil U vragen: maak uw gemeente sterk in(noem hier landen zoals: Iran, Turkije, China, Europa, Nederland, jouw stad of dorp). Vader, maak uw kinderen moedig, zodat ze vrijmoedig zullen spreken en getuigen van U. Bescherm hen in Uw naam. Amen.

TOTSLOT

'NU VERTROUW IK JULLIE TOE AAN DE HERE JEZUS EN HET WOORD VAN ZIJN GENADE...'

Die jullie samen opbouwt en jullie de erfenis geeft samen met iedereen die Hem toebehoort.

Handelingen 20:32





You!nG

You for the next Generation!



Dit boekje is uitgegeven door You!nGbelieve in opdracht van Youth & I.

(www.you-ngbelieve.nl, www.youth-i.nl)

Auteurs: Foppe Wiersma & Bianca Boender

Vormgeving: Ingrid Bot-Meeusen (Stijling)

Wil je meer weten over dit boekje?

Mail dan naar biancaboender@you-ngbelieve.nl